

POLITIKER AVGÅR



Konstnären Erling Johansson med sina alster

Det har varit en fartfylld och späckad kväll för de avgående kommunpolitikerna Gitten Sandahl, Ulf Sundberg, Valter Vågman och Harry Brännström. Det hela började med snöskulptur, slädtur och slutligen middag på Ullattigården. Kvällen varvades med tal, dråpliga historier och mycket annat.

SNÖSKULPTURERING

Själva avtackningen började i centrum vid 18-tiden och de fyra fick till uppgift att skapa någonting i snö. Som bekant går ju DM i snöskulptur av sta-

peln denna helg. Snöblocken hade ett format av 100x100 cm. Harry som varit kommunpolitiker sedan 50-talet, talade om att han tänkt skapa en björn. Den anknyter till tiden då han satt som ordförande i Dundretstyrelsen fram till slutet av 80-talet. Förövrigt har han också suttit i fritidsnämnden och nu avgår han alltså som kommunstyrelsen vice ordförande vid årsskiftet. Han kommer då att ägna sig åt musik, bl a körsång och sin orgel. Åren inom kommunpolitiken har varit både jobbiga och roliga. »Som turistpolitiker får man både motvind och segrar». Enligt uppgift så sover han trots detta gott om natten.

VÅGMAN SOM SNÖMAN

Valters snöskulptur anknyter till »Rör inte min kompis»-projektet. Han tycker det passar bra in i dagsläget. Innan Valter började som ord förande i personalutskottet (-85) satt han bl a i fritidsnämnden. Han hoppas få mer uträttat både på jobbet och hemma, nu när han lägger av med politiken. Men han kommer fortfarande vara aktiv inom föreningen i Hakkas och han tänker inte släppa det politiska arbetet i kommunen. Åren som varit tycker han har varit lärorika, ständigt intressant. Han säger också att han hade »förmånen» att deltaga i den expansiva perioden då Tallbacka idrottsplats skapades samt skjutbanan, ridhuset och badhuset i Hakkas.



Snöskulptur



UTSKÄLLDA POLITIKER

Festligheterna i centrum höll på till 19-tiden då det bar iväg till gamla kyrkan. Hundarna välkomnade politikerna med en ordentlig utskällning(!). Robert Holstad väntade med släde och 12 st av sina 18 draghundar. Han har hållt på med hundspann i fjorton år och som mest har han haft 56 hundar i sitt stall. Politikerna placerade sig i släden och innan det bar iväg serverades de varsin »vargtass».

HARRY I STRUMPLÄSTEN

Tätt ihoptryckta bar det så iväg till Lapplägret på hembyggsområdet. Färden gick via campingen och tog c:a 20 min. Vid N.N. Skums ateljékåta möttes ekipaget av Josef Pittsa som var klädd i samedräkt. Övriga gäster deltog här liksom vid gamla kyrkan. Josef berättade några dråpliga historier till den hemmagjorda glögg som serverades. Här fick man höra om Valters vilda bastubravader och arbetsutskottets slädtur med Ulf. Man fick även höra om när Josef motionerade om vägen till Harrå. Trots att han bara var suppleant! Det gillade inte Gitten, när hon väl kom underfund med att han inte fick yttra sig. Men dråpligast var nog ändå när Harry var på Björnfällan. Mat och dryck serverades, dryck kanske extra flitigt. För det var när Josef följt Harry hem till porten som han prompt insisterade på att också följa Josef hem. Sagt och gjort. Detta skedde, i bara strumplästen...



Lappkok, Ullattigården

POLITIKER SKA MATA RIPOR

Vår moderata och kvinnliga styrelseledarmot är Gitten. En positiv och utåtriktad person som varit aktiv i bl a fullmäktige, budgetberedningen, samt förste suppleant i Svenska kommunförbundets styrelse. Det sistnämnda arbetet har varit mest lärorikt och intressant. Fast över lag har hon trivts mycket bra med vad hon än tagit sig för. »Det har varit kul att vara kugge i detta hjul» som hon själv uttrycker det. Hon poängterar dock att det är viktigt att avgå i rätt tid. Nu skall hon ägna sig åt att mata ripor i Allavaara, ströva i naturen och ägna sig åt lektorstjänsten i engelska på Vål-kommaskolan. Hon efterlyser fler kvinnor inom politiken och avslutar med att hon har stora förväntningar inför denna kväll.

ULLATTIGÅRDEN FÖR HUNGRIGA

Sällskapet fortsatte sedan till Ullattigården där ett dignande matbord väntade. Speciellt för vår hungrige kommunalrådsorförande Ulf Sundberg, kommunalpolitiker sedan 1970. Hur det är att jobba som politiker säger han: »Om man är som jag, intresserad av att påverka utvecklingen, är det bra att engagera sig politiskt. Det ger bra förutsättningar». Vid 55-års ålder anser han det vara rätt att börja dra sig tillbaka. Han bestämde sig redan vid -88 att detta fick bli den sista perioden. Han har sett alltför många utslitna



politiker genom åren och föredrar att »dra sig ur» i tid. Men han tänker då inte sitta och rulla tummarna i fortsättningen. För några år framåt tänker han ägna sig åt landstingspolitik och regionala uppdrag. Skulle ni mot all förmodan ändå se någon sitta nere i parken och mata duvorna, så kan det var Ulf.

MIDDAGEN

Måltiden som serverades bestod bl a av mörbgen, rensadel, blodkorv, rentunga osv. Så kallat Lappkok. Som dessert serverades lingonparfait med kaffe. Kvällen varvades med tal av bl a Gunborg Engman-Ericsson, klädd i norrbottensdräkt. Hon överlämnade även gåvor. Sedan höll också Svante Lindqvist med Bodens blåsarkvintett låda. Som näst sista programpunkt avtäcktes portätten Erling Johansson gjorde den 24:e på kommunhuset. Eftersom de hållits hemliga blev detta ett uppskattat ögonblick. Slutligen kom då alltså jag, Lotta, som tillsammans med fotograf Lars Sundvall och duktig personal på MG Tryck AB komponerat detta extranummer. Hur det föll ut får du strax avgöra alldeles själv.

Ansvarig utgivare:	Ralph Forsberg
Redaktör:	Lars Israelsson
Redaktion:	Lotta Karlsson
Foto:	Lars Sundvall
Produktion:	MG Tryck AB
	Gällivare 1991-II



Hundspann vid gamla kyrkan